


En salme om Glæde midt i utryghed

Af sognepræst Ejnar Grønlund

(fra Kirkemagasinet nr. 10 – december 2019 – marts 2020)

Den lille by Mittelwalde i nærheden af Berlin havde været udsat for trediveårskrigen rædsler med ødelæggelser og plyndringer. I kølvandet havde også pesten hærgnet, så kun 42 af 245 husstande var tilbage i 1645. I 1651 blev salmedigteren Paul Gerhardt præst i byen - og han skrev i 1653 bl.a. julesalmen: "Hjerte, løft din glædes vinger!".

Salmen er en trøsteprediken, holdt på denne dystre og knugende baggrund. Med salmen ville digteren trodse elendigheden og bringe håb.

Vi ønsker naturligvis alle tryghed. Men vi ved også, at undertiden rammes vi af noget utrygt. Salmen her er et budskab om tryghed og frelse, og selvom der er tunge stier at træde, er der en glæde og et håb, som bærer. Der er en dør til den sande glæde i julens evangelium. Midt i utrygheden er vi ikke alene. Kristus er her. Kristus lod sig føde. 

Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!

I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!

(Paul Gerhardt, Salmebogen 114 vers 1 og 3)

At søge tilflugt

Gud er vor tilflugt og styrke,
altid at finde som hjælp i trængsler.
Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver,
og bjergene vakler i havets dyb.

Salme 46 vers 2-3

Tryk i fare

Ingen er så tryk i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.
Lina Sandell-Berg
Salmebogen nr. 49 vers 1

“ Midt i utrygheden
er vi ikke alene.
Kristus er her. ”

