

Gud kan ikke købes



Reformation var et opgør med en tankegang, at man kan købe Gud. Den var et skarpt opgør mod, at man med penge, gode gerninger eller åndelige øvelser kunne formilde Gud eller skaffe sig plads i himlen.

De 95 teser om aflad

Den 31. oktober 1517 udgav Martin Luther sine 95 teser om aflad. Man købte afladsbreve, fordi man derved mente at kunne betale sig fra straffene i Skærsilden (en mellemtilstand efter døden, hvor man skulle renses gennem straffe – en ganske ubibelsk tanke).

Luther var stærkt imod afladshandlen og mente, at man måtte være bodfærdig, angre sin synd og tage imod Guds tilgivelse. Og at man i stedet kunne bruge sine penge på at klare dagen og vejen samt at hjælpe den fattige og låne til den trængende.

Befrielsen – troen som Guds gave

Luther var, da han var munk, meget optaget af at gøre det godt. "Jeg holdt mig så strengt til mit munkeliv, at jeg vover at sige, hvis nogen sinde en munk skulle komme i Himlen på grund af sit munkeliv, så måtte det have været mig." Han slog hårdt ned på den mindste fejl og den mindste uoprigtighed hos sig selv. Han var fanget i sine egne ambitioner og krav om at leve op til Gud. Han følte, at han skulle retfærdiggøre sig, "betale" Gud. Ganske vist ikke med penge, men med sine gerninger, sin fromhed, sit rene sind, og at det aldrig blev godt nok. Det var fortvivlende.

Befrielsen kom, da Luther opdagede, at Himlen og vort forhold til Gud er en gave, som vi får skænk. Den troende skal bare tage imod, leve i tro og i tillid til Guds gave. Den er rakt os i Jesus Kristus. Luther oplevede det som en stor befrielse at se troen som en gave og ikke som et krav om præstationer, man umuligt kunne leve op til.

At gøre godt – ikke for Guds skyld, men for menneskets skyld

Netop, når du er fri for at skulle "betale" en gæld til Gud, kan du tjene din næste i fri kærlighed. Du skal ikke elske din næste for at komme i Himlen eller for at behage Gud. Du skal derimod elske din næste ved at have for øje, hvad din næste trænger til. Alle gerninger kan være rettet mod næstens tarv.

Præstationskrav – i dag

Også i dag er der mange, der arbejder hårdt. Det ligger ligesom i vores kultur: Du er, hvad du gør. Mange tænker i den sammenhæng ikke på Gud, men forsøger i stedet at leve op til samfundets krav eller tidens idealer og modekrav. Eller man går efter egne ambitioner om at gøre en forskel.

Jeg tror, mange i dag kan have glæde af Luthers gode opdagelse af, at du hverken for penge eller et stort præstationsjag kan "betale" dig til den yderste mening. Vi må tage imod livet og næsten af Guds hånd som en gave, der kan leves og elskes. For selvom vi ikke er perfekte og fuldkomne, er vi elskede. Hvilken gave! Hvilken nåde! Hvilken befrielse!

“ En stor befrielse at se troen som en gave og ikke som et krav om præstationer ”

Gratis

Himlen er givet os gratis og som gave.

Vi har ikke gjort noget til det selv og har heller ikke kunnet gøre noget.

Kristus, vor Herre,

har købt den dyrt med sit blod.

Fra Det vigtige. Bønner af Martin Luther s. 93

Evigt liv til gave

Nu siger han: Kom hid til mig, tag evigt liv til gave.

Jeg led den bitre død for dig,

at du den arv skal have;

nu er jeg din og du er min,

min bolig skal og være din,

os skal ej fjenden skille.

Af Martin Luther. Den Danske Salmebog 487 v 7

