

Påskens håb

v. sognepræst Ejnar Grønlund

Kirkebladet Gistrup Sogn / Kirkebladet Gunderup Nøvling marts 2015

På en mur i en større by var der et sted skrevet med spraydåse: ”Jeg er bange for fremtiden”.

Men en anden kunne ikke leve med dette pessimistiske budskab, så han skrev nedenunder: ”Det skal du ikke være – jeg har selv været der!” Underskrevet: ”Jesus Kristus.”

Den opstandne har banet vejen for os

I al enkelthed rummer det påskens svar: Den opstandne Jesus har været der, har banet vejen for os. Gennem fremtidsangst og frygt. Gennem døden til livet.

Påskemorgen sagde englen til kvinderne i den grav, hvor Jesus havde været: ”Gå hen og sig til hans disciple, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se ham, som han har sagt jer det.” (Mark 16,1-8)

Hverken kvinderne eller disciplene havde forventet sig noget som helst efter Jesus korsfæstelse og død langfredag. Hen over deres ansigter stod der malet med usynlig skrift: ”Bange for fremtiden”. Alt var slået i tusind stykker. Disciplene havde låst dørene af frygt. Kom de nu og tog dem også?

”Bange for fremtiden”. Det var deres situation.

”Det skal I ikke være – jeg har selv været der! Underskrevet: Jesus Kristus.”

Jeg er med jer...

Han har selv været i langfredagsmørket. Men døden kunne ikke fastholde ham. Hans kærlighed er stærkere end hadet og døden. Han stod op af graven påskemorgen. Det sorte, frygten og mørket er ikke det sidste.

Jesus har sagt til disciplene og til dig og mig: ”Jeg er med jer alle dage!” Han gik foran disciplene til Galilæa, til det sted, hvor de hørte hjemme. Og han går foran os og med os på den livsvej, vi nu skal gå. Der skal I se ham, følge ham. Der er ikke det sted, hvor han ikke vil og kan være med os.

Glæde og evighedshåb

Med Jesu opstandelse er glæden sat ind i verden. Den glæde, der ligger i, at han er nær de bange og holder i hånden. Den glæde, der ligger i, at kærligheden er stærkere end døden. Den glæde, at livets magter bærer sejren i sig. Fordi Gud er livets Gud.

Med Jesu opstandelse er sat et håb ind i verden. Et håb at leve på. Et håb at dø på. Et håb om, at Gud engang bliver alt i alle. □



En påskelovprisning

Opstandelsens dag,
I folkeslag,
lad os stråle af glæde.
Det er påske,
Herrens påske:
fra død til liv
og fra jord til himmel
har Kristus vor Gud ført os,
som synger sejrshymnen.

...

Det er opstandelsens dag,
lad festdagen oplyse os,
lad os omfavne hinanden,
lad os kalde også dem,
der hader os,
brødre og søstre,
lad os tilgive hinanden ved
Opstandelsen.
Og lad os da råbe:
Kristus er opstanden
fra de døde.
Ved sin død
trampede Han døden ned,
og dem, som var i gravene,
gav Han liv.
Kristus er opstanden!”

*Fra Påskehymne af Johannes
af Damaskus*