



Af sognepræst Lene Riger-Kusk

Se - en regnbue!

En regnbue på himlen. Det syn kender vi. På en ellers grå regnvejrsdag kan det ske, at en regnbue pludselig viser sig hen over himlen. Med sine mange farver lyser regnbuen op i alt det grålige, og vi løfter uvilkårligt blikket og frydes ved synet: Se – en regnbue! Vi ved godt, at det "bare" er regndråber, der reflekterer solens lys. Men samtidig kan vi også have en fornemmelse af, at regnbuen er glimt af noget mere, noget andet.

Bibelen fortæller, at det er Gud, der satte regnbuen på himlen. Efter den store oversvømmelse, hvor alt liv på jorden blev udryddet med undtagelse af Noa, hans familie og ét par af alle dyr, lovede Gud Noa, at der aldrig mere skulle komme en oversvømmelse, som skulle udslutte alt levende på jorden. Og det var som tegn på dette løfte, at Gud satte den lysende regnbue på himlen. *"Vores aftale gælder for evigt," sagde Gud til Noa. "Regnbuen er tegnet på aftalen mellem mig og alt levende på jorden" (1. Mosebog. kapitel 9, vers 16-17, Bibelen 2020).*

EN SÆRLIG OPLEVELSE

I foråret, da Coronakrisen var på sit højeste, og det meste af landet inkl. kirkerne var lukket ned, havde Heidi Thrysøe, som arbejder ved Nøvling kirke, en helt særlig oplevelse. Det var Palmesøndag, og kirken havde allerede på det tidspunkt været lukket i tre uger. Påsken stod for døren, men på grund af situationen kunne vi ikke fejre denne

største kristne højtid, som vi plejer. Kirkerne stod tomme som graven påskemorgen. Kun kirkens klokker kunne vi bruge til at markere højtidsdage. Da Heidi denne Palmesøndag således havde sat klokkerne til at ringe, kiggede hun ind i kirken. *"Der faldt sådan et smukt lys ind i kirkerummet,"* fortæller Heidi, *"så jeg måtte tage min telefon*

frem og tage et billede af det."

Da var det, hun så en regnbue inde i kirken! Der midt i solstrålen i den tomme, mørke kirke foldede en lille, fin regnbue alle sine farver ud. Som et tegn

fra Vorherre selv, der engang for længe, længe siden lavede en pagt med Noa og alt levende på jorden.

ET GLIMT AF NOGET MERE

Ligesom regnbuen på himlen kan regnbuen i kirken også godt "forklares" med solens stråler og en høj luftfugtighed i en gammel kirke, der har stået lukket og ubrugt i længere tid. Men den lille regnbue var også et glimt af noget mere. Den var midt i en usikker tid en påmindelse om Guds løfte til os mennesker, som kan føle os skrøbelige og udsatte og magtesløse, når en pandemi som Corona rammer. *"Vores aftale gælder for evigt,"* sagde Gud til Noa, da han lovede, at ingen oversvømmelse nogensinde skulle udrydde alt liv på jorden igen. *"Se, jeg er med dig alle dage indtil verdens ende,"*

(fortsættes næste side)

“...en fornemmelse af, at regnbuen er glimt af noget mere...”

sagde Gud til dig, da du blev døbt, og dråber af vand faldt på dit hoved. Dråber, som Gud kastede sit lys igennem, så der også dér gemte sig en lille regnbue.

Det er altid en glæde at få øje på regnbuen. Ikke kun fordi den er en fryd for øjet, men også fordi den er et glimt af noget mere, som kommer et andet sted fra. Med sit mangefarvede bånd fra himmel til jord minder regnbuen os om, at vi er forbundet med Gud. At vi, som en del af alt levende på jorden, er omfattet af den pagt, Gud oprettede dengang, og som gælder for evigt.

*Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold -
du himmelbuens Herre.
(Salmebogen, nr. 29 vers 1)*



*Da Heidi Thrysoe havde sat kirkeklokkerne til at ringe, kiggede hun ind i kirken: "Der faldt sådan et smukt lys ind i kirkerummet, så jeg måtte tage min telefon frem og tage et billede af det."
Dér midt i solstrålen i den tomme, mørke kirke foldede en lille, fin regnbue alle sine farver ud. Som et tegn fra Vorherre selv."*

FASTE ARRANGEMENTER

Pigekammeret - herrefri zone

Toften i Nøvling. Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes, snakkes og drikkes kaffe - altid med et vedkommende oplæg.

Tirsdag den 8. september: Udflugt til Hvidsten Kro, hvor vi spiser frokost. Hans Nejsum fortæller om Hvidstengruppen. Pris for tur og frokost er 220 kr. *Tilmelding og betaling senest den 28. august til Grete Nielsen tlf. 24 63 49 76 - mail: regnergrete@gmail.com* Afgang: Gunderup kl. 10.00, Nøvling kl. 10.10 og Viseladegaard kl. 10.15.

Tirsdag den 6. oktober kl. 14.00: Foredrag "Fra Ska-gen til Gedser med barnevogn" ved Anne Helene Jensen.

Tirsdag den 3. november kl. 14.00: Foredrag "Fra by-pige til bondekone og forfatter" ved Marianne Jørgensen.

Tirsdag den 1. december kl. 12.30: Julefrokost. Vi begynder i kirken med en kort andagt, og herefter er der julefrokost i Toften. *Tilmelding til Grete Nielsen, tlf. 24 63 49 76 - mail: regnergrete@gmail.com senest den 25. november. Pris for frokosten: 110 kr. Husk, du skal selv medbringe drikkevarer.*

Herreværelset - kvindefri zone!

1. mandag i måneden kl. 10.30-13.00 i Gistrup Kirke
Den 7. september er der heldagstur til Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild. Nærmere oplysninger følger.

Herreværelset er et mødested for mænd i alle aldre! Hver gang er der et foredrag, en fortælling, billeder mm. Tanken er at genskabe stemningen fra frokost-pausen i kantinen, hvor der er tid til snak og diskussion. *Husk en madpakke! Der serveres en øl eller vand og kaffe til maden, og man behøver ikke melde sig til.*

Pris 40 kr. Kontaktpersoner: Nils Dorin Jacobsen, tlf. 51 51 99 92 og Steen Juel, tlf. 20 77 42 68. OBS på program: Se opslag i kirken eller på www.gistrup-kirke.dk

Fællessang omkring et flygel

Onsdagene den 26. august, den 30. september og den 28. oktober kl. 19.00-20.00 i Toften, Nøvling.

Vi er en gruppe i alle aldre, der synger en blanding af evergreens, højskolesange, pop/rock, salmer, viser og andet. Det er ikke korsang, men fællessang, så alle sangglade kan være med. Der er altid plads til en til omkring flyglet.

Syng i Gistrup Kirke

Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30. Første gang efter ferien er den 3. september. Kom med til hyggeligt samvær med salmer og højskolesange efter deltagerens ønsker.

Morgenvandring

Hver onsdag kl. 9 - 11

Vi synger sange, nyder kaffe og rundstykker i Gunderup sognesal. Derefter går vi en tur i lokalområdet. Turens længde afpasses deltagerens ønsker. Tilbuddet er for alle voksne. Ingen tilmelding. Pris 20 kr.

Strikkecaféen

Vi strikker og drikker kaffe i et uforpligtigende samvær. De færdige arbejder doneres til velgørende formål. Vi mødes følgende onsdage kl. 14.00: **Den 9. september i Gunderup, den 14. oktober i Gistrup, den 11. november i Nøvling og den 9. december i Gistrup.** *Strikkegarn modtages med tak. Kontakt Jytte Nordklitgaard for yderligere oplysninger: Tlf. 41 50 10 11 eller mail: nordklitgaardjytte@gmail.com*